

Wat heeft groep drie allemaal al gedaan.

Zo de herfstvakantie staat alweer voor de deur en groep 3 en flink van start gegaan.

Ze hebben kennis gemaakt met Veilig leren lezen en Zoem is al een bekend fenomeen in de klas. We zijn dan ook met de bijen begonnen. Er stond een Bijenkast in de klas en ze hebben allerlei nieuwe woorden geleerd. Heerlijk gesmuld van de honing. Lied geleerd over de bijenkoningin. En mooie knutsels zijn mee naar huis.



Ook hebben ze al twee keer in de keuken lekkere dingen gemaakt. Appeltjes in bladerdeeg en zandkoekjes.



Met Kinderboeken week hebben ze over hun eigen knuffel verteld en waarom die zo belangrijk voor ze is (was). Er werd een lied ingestudeerd die ze op 12 oktober mochten presenteren aan de andere groepen.



We hebben een boswandeling gemaakt en allemaal mooie herfstschatten meegebracht. Daarvan is een prachtig schilderij gemaakt. We hebben egels en slakken geboetseerd van klei.

